

# Dokter Bea en Jongerengids.be: hoe de Vlaamse overheid de seksualiteit van onze kinderen wil beïnvloeden...

6 oktober 2017 , Katharina Gabriels



Bron: pinterest.com

Tijdens haar medisch schooltoezicht vorige week, kreeg mijn 10-jarige dochter in het CLB centrum een boekje in haar handen gestopt. In deze [“Jongerengids”](#), volgens de achterflap ontworpen voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar door de NGO “Ambrassade” en gefinancierd door de Vlaamse overheid, vond je naast de verwachte tips over gezondheid, (tand)hygiëne, veilig internetgebruik en pesten op school, een voor die leeftijdsgroep wel erg “expliciete” inhoud. En bij expliciete inhoud bedoel ik geen neutrale wetenschappelijke uitleg over de menselijke voortplanting, maar een betoog voor een levensstijl die ik als gelovige ouder best zorgwekkend vind!

**Lagere schoolkinderen vertrouwd gemaakt met amoreel wereldbeeld**



Bron: huffington post

In het hoofdstuk “uit elkaar” van de “Jongerengids” horen we bijvoorbeeld het verhaal van Noor (12 jaar), wiens vader het gezin voor een andere vrouw verlaten heeft. Na een aanvankelijke fase van opstandigheid, vindt Noor “de vriendin van papa wel leuk”. Papa’s ontrouw is dus ok, en dochter Noor moet er zich bij

neerleggen. Jonge lezers worden zo aangespoord om de ontrouw en partnerwissel van hun ouders te aanvaarden. Deze “ouders” kunnen volgens de “Jongerengids” trouwens uit een mama en papa bestaan, een alleenstaande mama, een alleenstaande papa, maar ook twee mama’s of twee papa’s. “Ik vind het een beetje raar als twee vrouwen verliefd zijn op elkaar” wordt er in de mond van een 11-jarige Jonah gelegd. “Je ziet het niet zo veel. Maar het is wel oké: als je “mama” roept, komen er ineens twee!”

In het hoofdstuk “verliefd” gaat het verder. Onze lagere schoolkinderen worden er geïnformeerd over homoseksualiteit, zelfbevrediging, contraceptie, etc. Er wordt verschillende keren herhaald dat seks of aanrakingen enkel met toestemming mogen, maar de legale seksuele leeftijdsgrens van 16 jaar wordt gerelativeerd. Seks mag volgens de “Jongerengids” op vroegere leeftijd in samenspraak met het lief; let wel, niet in samenspraak met de ouders of voogd! Met vragen over seksualiteit kan de 10 tot 11-jarige blijkbaar ook bij de arts terecht zonder ouderlijke toestemming.

Men kan zich afvragen of de ouderlijke macht of de eigen wetgeving nog enige betekenis hebben voor de Vlaamse overheid. Indien men de “Jongerengids” mag geloven, zijn ouders enkel bestemd om belastingen te betalen en te “genieten” van hun eigen libertijnse levensstijl, maar vooral niet om zich bezig te houden met het moreel gedrag van hun tieners. Dit zou volkomen reactionair zijn en vooral nefast voor de zakencijfers van condoomfabrikanten en abortusklinieken.

### **Volwaardige seksgids voor jongeren van 11 tot 15 jaar**



Bron: [drjameswellborn.com](http://drjameswellborn.com)

“Ambrassade” en de Vlaamse overheid zijn niet alleen geïnteresseerd in de seksuele beleving van lagere schoolkinderen. De Jongerengids heeft ook een [online versie](#) en deze is vooral bestemd voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. In het onderdeel bedoeld voor kinderen van 11 tot 15 jaar, vind ik naast allerlei [info](#) over de eerste keer seks, de beste “standjes”, contraceptie en seksueel overdraagbare ziekten, ook een pagina over de legale aspecten van vrijen op [13 jaar](#) (!) “Iemand die seks heeft met iemand die nog geen veertien is, kan aangeklaagd worden voor verkrachting,” aldus [jongerengids.be](http://jongerengids.be) “Als de persoon tussen de veertien en zestien is, heet dat ‘aanranding van de eerbaarheid’. Deze wet is er vooral om ervoor te zorgen dat jongeren onder de zestien jaar niet misbruikt worden. Dit is natuurlijk maar het wettelijke aspect. Eerst moeten je partner en jij zelf bepalen of jullie er al klaar voor zijn. Het belangrijkste is dat jullie je er allebei goed bij voelen en mekaar gelijkwaardig behandelen. Heb je er zin in, en je lief ook, en je hebt er samen goed over nagedacht en gepraat ... dan kan je de stap zetten.”

En raad eens waar een link in deze tekst naartoe leidt? Naar [allesoverseks.be](http://allesoverseks.be), de jongerensite van Sensoa, een libertijns getinte organisatie die ook seksuele voorlichting organiseert in opdracht van de katholieke onderwijskoepel van Dhr. Lieven Boeve. Op [allesoverseks.be](http://allesoverseks.be) neemt men helemaal geen blad meer voor de mond. Je vindt er onder andere een expliciete knop naar het allernieuwste seksstandje voor het geval dat jouw tiener van 11 tot 15 jaar de missionarishouding al beu zou zijn. Als je aan de prille leeftijd van 13 met

seks begint, kan het inderdaad al snel saai worden! En dat willen Sensoa en Ambrassade onze jongeren besparen....met ons Vlaams belastinggeld!

## **Lesbisch: kan ook al aan de leeftijd van 12**



Aan de leeftijd van 12 verliefd worden op je beste vriendin, zoals een jong meisje op de site getuigt, kan blijkbaar ook volgens Jongerengids.be: “Ik ben verliefd geworden op mijn beste vriendin. En waarom ook niet? Ze is de de grappigste en de knapste, daarom is ze ook mijn vriendin. ...Ik denk de hele tijd aan haar. Ik ben verstrooid, ik vind haar nog geweldiger dan anders. Ik droom, ik fantaseer, ik zweef. We keken onlangs samen naar een film. We hebben samen popcorn gemaakt en opgegeten in de zetel. Voor mij was dit super romantisch! Help, ik weet niet wat te doen, want ze is een meisje! Hoe kan ik nu weten of ik lesbisch ben? En mijn beste vriendin? Ik wil haar niet kwijt, ik wil niet dat ze het weet”.

Mijn hoofd begint bij het lezen van deze getuigenis alvast te tollen...Voor jongeren is vriendschap en erbij horen uiterst belangrijk. Waarom moet dit aspect van de jeugdervaring ook al geseksualiseerd worden? Wat is hiervan de meerwaarde?

## **Ketnet: nieuw seksprogramma voor kinderen van 9 tot 12**



Dr. Bea – Bron: Het Laatste Nieuws

Mocht je denken dat de Vlaamse overheid enkel online “goede raad” aan onze jongeren wil geven, heb je het mis. Ook via televisiekanaal Ketnet, plant onze Vlaamse overheid een kinderprogramma over thema’s als voortplanting, homoseksualiteit en sexting. Ketnet laat het allemaal aan bod komen in “Dokter Bea”, een



nieuw programma met expliciete beelden voor 9- tot 12-jarigen. Het programma “Dokter Bea” kwam tot stand in nauw overleg met het kabinet van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block van Open Vld, een partij die we o.a. al kennen voor haar promotie van euthanasie bij minderjarigen. Maggie De Block houdt van besparen, maar blijkbaar heeft ze toch nog een paar centen over om onze jonge tieners aan te leren hoe zo vroeg mogelijk aan seks kunnen beginnen.



Bron: [inspirationroom.com](http://inspirationroom.com)

### **Kinderen niet blootstellen aan volwassen relatieleed.**

“Voor veel volwassenen blijft het moeilijk om met kinderen te praten over seksualiteit. Tegelijkertijd hameren experts erop dat we niet te lang mogen wachten met seksuele vorming.” zei netmanager Maarten Janssen van Ketnet over zijn nieuwe Dokter Bea programma aan de kranten van Mediahuis. “Wij willen kinderen dan ook helpen bij het opgroeien”.

Opnieuw begint mijn hoofd te tollen.... De betuttelende toon van Dhr. Janssen is te gek voor woorden! Ik denk niet dat ouders tegenwoordig nog een probleem hebben om met hun kinderen over seksualiteit te praten. Sommige ouders vinden gewoon dat kinderen recht hebben op een zorgeloze jeugd zonder een vervroegd contact met volwassen zorgen. De verantwoordelijkheden die gepaard gaan met seksualiteit en

gezinsvorming zijn niet bedoeld voor kinderen van 9 tot 15 jaar. Wel kunnen kinderen en jongeren ernstig lijden onder de emotionele en lichamelijke gevolgen van een pril intiem leven.

## **Westerse “kinderhuwelijken”**

In het Westen zijn we vaak geschokt door verhalen van kinderkoninkjes in ontwikkelingslanden, maar vinden het “normaal” wanneer onze tieners een vergelijkbaar lot ondergaan in onze maatschappij. Je hoort in ons land wel vaker over langdurige liefdesrelaties tussen zeer jonge tieners van 13 tot 15 jaar, waarbij er vaak bij het vriendje of vriendinnetje wordt geslapen of mee op vakantie wordt gegaan. In tegenstelling tot ontwikkelingslanden, gebeurt dit in ons land zonder zorgplicht voor de partner of eventuele kinderen en zonder huwelijkscontract. Wanneer één van de tieners de relatie beu wordt, wordt deze zonder pardon en soms per SMS afgebroken. Allemaal onschadelijk? Ik denk het niet: de emotionele en fysieke gevolgen van een pril seksleven zijn reëel genoeg. Wanneer je als tiener al zoveel relationele ontgoochelingen hebt meegemaakt, hoe kan je nog in staat zijn om een evenwichtige, stabiele relatie te vormen als volwassene? Hoe kan je nog verwondering tonen voor het lichaam van een partner, als je voor je 15de reeds alle “standjes” hebt uitgeprobeerd en er mogelijk zelfs een ziekte aan hebt overgehouden? Daarom zeg ik als ouder een resoluut “neen” aan deze rotzooi. Ik wens niet dat mijn belastinggeld gebruikt wordt om jongeren emotioneel of fysiek te kraken in het kader van een libertijnse visie op de seksualiteit. Mijn tv-toestel heeft een af-knop en ik ben van plan deze resoluut te gebruiken....



**Auteur: Katharina Gabriels**

Katharina Gabriels is 48, gehuwd en moeder van twee kinderen. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.